



MÅNADSBREV JUNI

Kära medlemmar,

Hoppas alla mår bra, nu närmar sig sommaren med stormsteg, vi har nu avverkat årets första evenemang på Övralid, nästa aktivitet är års- och sommarmötet den 6 juli i Nykyrka. I detta månadsbrev med temat ”sommar” rapporterar vi bl.a. annat från den 22 maj och den otroliga uppslutningen och dess innehåll för dagen, tyvärr kunde undertecknad inte medverka pga av arbete utomlands för dagen. Vi kan också berätta att Övralid har ändrat sitt koncept gällande tillträde och öppenhet av Övralid, vilket kommer att göra det mer lättillgängligt och mer öppet för allmänheten. 2024 års Pristagare är utsedd, och det skriver vi också om.

Hoppas vädret den 6 juli blir lika bra som det vi hade den 22 maj (23 grader och sol). Juli förra året var den kallaste enligt SMHI's statistik, då man jämfört de senaste 20 åren. PS ingen glömmer juli, rekordsommaren 2018 med 21,7 i medeltemperatur i juli.

ÅR	2023	2021	2010	2002
JULI (MEDEL)	15,9	20,1	19,1	18,1

Årets Pristagare

Övralidspriset har snart delats ut i 100 år, första år 1945. Årets pristagare är Sven-Göran Manne Sonnevi, född 3 oktober 1939 i Lund, han är en svensk lyriker och översättare, med motivering:

"För hans poetiska årskrönikor kring kärlek och politik, hans unika formspråk och uthålliga blick på sig själv och samtiden"

För mer information om pristagaren och hans imponerande karriär och historia, klicka här [Göran Sonnevi - Wikipedia](#)

Musik, föredrag och lunch på Övralid

Det var ca 65 personer som anslöt, rekordmånga hade anmält sig till denna dag. Helt otroligt väder och väldigt god och förväntansfull stämning var det. Solen sken och det var varmt, lunchen i Farfarsstugan överträffade alla förväntningar.

Ellen Wennersten höll ett mycket intressant föredrag om Heidenstam och Ellen Key – deras livslånga vänskap. Per Svensson berättade sin prisbelönta bok *Zorn - ett liv, en tid* ge en bild av relationen mellan Heidenstam och Zorn, två furstar i den generation av konstnärer som formade bilden av Sverige.

Mikael Josephson berättade om sin mormor Greta Sjöberg och hennes liv före under och efter Heidenstam. Martin Waern tolkade och sjöng väldigt vackert och inspirerande Heidenstamdikter med gitarr i biblioteket.



Martin Waern och Lars Åkerström



Ellen Wennersten



Per Svensson



Mikael Josephson

Det var verkligen fullsatt inne i biblioteket, kan ha varit ett rekord, för att se fullständiga föredrag mm från dagen, klicka på länkarna nedan (obs man måste vara medlem i Facebookgruppen för att kunna se).

Föredrag: Ellen Wennersten (42 min): <https://www.facebook.com/680478928/videos/1083810369386635/>

Föredrag: Mikael Josephson (29 min): <https://www.facebook.com/680478928/videos/1117921829467534/>

Musik: Martin Waern (4 min): <https://www.facebook.com/680478928/videos/816532280386909/>

Års- och sommarmöte den 6 juli

Med gemensam lunch och föredrag (VvH's födelsedag), klockan 11.00 i Nykyrka Församlingshem. Föredrag av Tuva Haglund om Heidenstams (m.fl.) Pyttans A-B och C-D-Lära- utifrån genre och barnlitteraturens ambivalenta tilltal. Tuva Haglund är forskare i litteraturvetenskap och verksam vid Svenska barnboksinstitutet. Hennes forskning har särskilt inriktats mot ungas läsning och bilderböcker.

Kom ihåg att antalet platser är begränsat och anmäl i god tid. Separat inbjudan med fullständigt program inklusive anmälnings- och lunchinstruktioner kommer under vecka 24 i samband med kallelsen till års- och sommarmötet. Programmet kommer även kommuniceras ut via våra sociala medier.



Sociala medier

Vi har nu 99 stycken medlemmar på Facebook, både betalande och icke betalande medlemmar. På Instagram har vi 114 följare. Vi lägger kontinuerligt ut filmer, foton mm på dessa plattformar. Gällande filmer så har vi en ”proffsfilmare” i Sällskapet som vi har att tacka för filmerna från våra aktiviteter som finns på Facebook, stort tack till Leif ”Linus” Larsson.

Heidenstam och sommaren

Alla vet hur mycket Heidenstam älskade sommaren, och hur mycket Övralid blommar ut på sommaren med all grönska och prakt. Bilden på Heidenstam är mycket talande gällande Övralids placering och Heidenstams lugn där han sitter i lunden (som per definition betyder ett frodigt och lummigt trädgårdsrum med närliggande växter och träd med mångfald). Vem vill inte sitta på bänken och titta ut över Vättern och läsa Sommarljuset (ur Nya Dikter 1915).



*Du underbara sommardag,
som med ditt ljus mig fyller!
Den mjuka stigen vandrar jag
bland vilda rosors myller.*

*Här glimmar sjön i branta djup
och speglar håll och grenar,
och getter högt på bergets stup
gå tyst bland mörka enar.*

*Bestråla ljus de minsta snår,
som dina marker smycka!
Från dig jag kom, mot dig jag går,
bevingad av din lycka.*

Och även i dikten ”Mannens sista ord till kvinnan” återfinns sommaren.

*Jag följde kärleksyr din rosenstig;
det tillhör stormens muntra tid och våren.
Jag mötte dig med löjen och med krig;
det tillhör sommaren och mandomsåren.
Du vart min lycka och jag tackar dig;
det tillhör hösten, då man bäddar båren.*

För att lyssna på dikten, klicka här https://litteraturbanken.se/ljudochbild/wp-content/uploads/2020/03/heidenstam_mannenssistaordtillkvinnan_berglund.mp3

Sverige, Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag

Firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 6 juni enbart som "svenska flaggans dag" och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag. Nationaldagen firas dels till minne av att

Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523, dels till minne av att 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform) skrevs under den 6 juni 1809.

Alla kan vid det här laget historien om dikten Sverige och Heidenstam, men man kan inte få nog av orden, men inte heller när den är tonsatt (lyssna gärna nedan). Mycket intressant är också Thomas Gür konklusion (från 2018) i sin analys av dikten:

”Den är inkluderande – den talar om landet och kärleken till bygden och om landets folk. Den säger att landet är vårt såväl i fred som i ofall. Den omfamnar nuet, framtiden och historien samtidigt. På så sätt är den kunnig om vad som utgör historia, nutid och kontinuitet.”

Klicka här för att lyssna på inspelningen med Jussi Björling från år 1959

<https://youtu.be/7YGrIvYAsOA?si=x8Osi2NESwdgBk5t>

Övralid

Nytt för i år är att Övralid är öppet mellan de schemalagda guidade visningarna, vilket betyder att man med stor försiktighet självständigt kan och får röra sig i vissa av rummen inne på Övralid.

Ett tips är också att ta promenadslingan på 1,8 till 2,5 km beroende på vilken väg du väljer att ta runt Övralid. Hela rundan är medelsvår, dvs lättare stigar. Men det går att ta sig fram med barnvagn/rullstol på de övre delarna nära parkeringen. Det går en bred, platt grusad väg från parkeringen, förbi Övralid och farfar stugan och ner bland hagarna. Ny regi på Farfarsstugan med en mycket trevlig och utökad meny, klicka här för mer info och öppettider [Farfarstugan | Övralid \(ovralid.se\)](https://www.ovralid.se)



Önskar att Ni alla får fortsatt trevlig vår och sommar, hoppas vi ses den 6 juli!

Med bästa hälsningar

Martin af Robson, ordförande

