



CARLSSON BOKFÖRLAG

Specialerbjudande till Heidenstamsällskapets medlemmar

Bland resenärer och kosmopoliter

Svensk kultur inför utlandet



Bland resenärer och kosmopoliter handlar om en tid där gränser upplöses och nationer blandas och där frågorna om det finns särskilda svenska värden hettar till. I bokens brännpunkter står **Verner von Heidenstam** med sina överraskande, mångfacetterade och tidlöst tankvärda tankar om Sveriges plats i världen. Men Heidenstam får sällskap av andra svenska författare, såsom Strindberg, Tranströmer, Harry Martinson och Jonas Hassen Khemiri. De formulerar de vackraste drömmar om kulturernas sammanblandning och om gränslös solidaritet, men de grusas i tider av hård nationalism, politisk populism och nationell självtillräcklighet.

Huvudpersonerna är alla framstående resenärer, nyfikna på det främmande och annorlunda. I boken möter vi inte bara svenskar på resa i utlandet, utan också franska besökare i folkhemmet. Mötet med Sverige blir för dem som att färdas i tiden, till framtiden, till den kultur som Europa en gång skall bli. I den andres blick är Sverige både en dröm om frihet och rättvisa, och en mardröm om teknokrati, kyla och historielöshet.

Martin Kylhammars infallsrika och insiktsfulla bok blir så en berättelse om hur svenska och franska författare under hundra år funderat över Sveriges plats i världen, och om den svåra konsten att på en och samma gång vara svensk, europé och världsmedborgare. Förord av **Per Wästberg**.

200:- inklusive frakt

Uppge namn, adress och mobilnummer samt "Heidenstamsällskapet"
i ett mail till info@carlssonbokforlag.se