

# HEIDENSTAMSÄLLSKAPET

inbjuder till:

## Vandring i Heidenstams fotspår

Lördagen den 11 juni 2022

Samling vid Örberga kyrka kl 11.00

Korta vandringar, avslutning senast kl 15.00

Vi besöker

Örberga kyrka

Örgården och

Nässja kyrka



*Prins Eugen vid Örgården. 1920-talet*

Se detaljerat program på nästa sida

## Örgården



### *Ett mer detaljerat program*

Samling vid Örberga kyrka kl. 11.00. Deltagarantalet avgör om vi behöver dela upp oss i två grupper för vandring vid kyrkan och Örgården.

### *Örberga kyrka*

Medlemmarna Fredrik och Elisabeth Vahlquist leder besöket vid Örberga kyrka som är det medeltida Sveriges näst äldsta kyrka från anno 1116.

Besöket inleds med ett kort besök i Stenmuseet, som är förlagt till Tiondeladan vid huvudingången till kyrkogården. Där visas bland annat några fragment från en s.k. Eskilstunakista och en rekonstruktion av den kista som arkeologerna upptäckte vid kyrktornet för ett tiotal års sedan.

Vi får höra om Heidenstams anknytning till kyrkan. Det var i dess torn som Birgitta Birgersdotter övernattade enligt Heidenstams bok "Heliga Birgittas pilgrimsfärd" från 1901. Bogårdsmuren visas. Greta och Verner von Heidenstams son Dag dog redan i samband med födelsen. Vi besöker hans gravplats.

### *Örgården*

Vandring till Örgården där vår medlem Magnus Vahlquist informerar om vänskapen mellan Prins Eugen och Heidenstam samt om närheten till Naddö. Magnus berättar också om prinsens konstnärskap och Örgårdens betydelse för honom. Vi bjuds på saft på Örgården.

### *Nässja kyrka*

Vi fortsätter till Nässja kyrka för att beundra utsikten över Vättern och se den plats som Heidenstam ursprungligen tänkt skulle bli hans sista vilorum. Därifrån går vi några hundra meter till den s.k. Domarringen. Namnet till trots är det en av Sveriges tre skeppssättningar, dvs en ca 1500 år gammal begravningsplats. Den andra är Ales stenar i Skåne och den tredje finns i Västergötland. Vid Domarringen talade Heidenstam vid flera tillfällen till stora åhörarskaror. Heidenstams ungdomstal kommer att belysas vid besöket.

### *Medför lunchkorg*

Om vädrets makter är nådiga, vilket vi innerligt hoppas, sätter vi oss efter besöket i Örgården på Örberga sockengårds trädgårdsmöbler och njuter av Östergötlands kanske vackraste utsikt mot Omberg, Vättern och Västergötland. Medförd lunchkorg kan intas. I sockengården finns kök och toalett.

### *Vid otjänligt väder*

Om vädret är otjänligt samlas vi i Örberga sockengård klockan 11.00. Fredrik, Elisabeth och Magnus berättar och medförd lunchkorg kan intas. Uppläsningar.

*Varmt Välkomna!*