

1 februari 2023

MÅNADSBREV TILL HEIDENSTAMSÄLLSKAPET

Kära medlemmar,

Hoppas alla mår bra, vintern fortsätter lite till, snart är vår och den 3 maj är det dags för Heidenstamsällskapets första aktivitet på Övralid. En riktig heldag kommer det att bli, och det ser vi verkligen fram emot.

Heidenstam och den svenska vintern

Verner sökte sig ofta utomlands under vintrarna för sin tidvis svaga hälsa. Han reste mycket till Frankrike och Italien, han var en återkommande besökare i San Remo som då var en kurort för bemedlade och kungligheter i Europa. En annan känd svensk som tillbringade mycket tid där var Alfred Nobel, därav den årliga traditionen med blommor från San Remo på nobelfesten. San Remo kallas för blommornas stad, och är känt för sitt behagliga klimat och perfekta förutsättningar för att odla blommor. Kanske var det där Verner fick inspiration till trädgården på Övralid.

Verner skrev dessa rader när han i januari 1887 befann sig i San Remo, när han tänkte på sitt då kalla fosterland:

Det står i minnet med is och släde
som glad du ser det från fönsterpost
vid par och trettio graders frost,
då vintern bringar sitt hvita säde.

Isjubbskinnsvantar stå män och skotta.
På blågrön himmel ej minsta moln.
Fontänen sofver med is i skåln,
och kyrkoklockorna ringa åtta.

Ur Vallfart och vandringsår

Tillbakablick hösten 2022.

Lördagen den 19 november 2022 var Heidenstamsällskapet med på Litteraturens Lördag i Örebro Stadsbibliotek. På plats var Gunilla Hammarland, Solweig Larsson och Leif Larsson.

Heidenstamsällskapets medlem Gunilla Hammarland fick Samfundets hedersomnämning vid Litteraturens Lördag, Stort Grattis Gunilla till detta och tack för allt arbete och engagemang.

I bild Gunilla och Solweig med intresserade besökare.



Aktiviteter 2023

Vill påminna om att exakt program med tider och datum kommer under februari skickas ut till medlemmar via email, läggs ut på hemsidan samt inkluderas i nästa månadsbrev.

Med bästa hälsningar

/ Martin af Robson, ordförande