

1 december 2022

MÅNADSBREV TILL HEIDENSTAMSÄLLSKAPET

Kära medlemmar, nu går året mot sitt slut, nu är tiden för avkoppling och familj här. Vi har många träffats under de alla trevliga aktiviteter Heidenstamsällskapet bjudit på i år. Tackar Er alla för detta och ert engagemang som gett oss trevliga dagar med ökad fördjupning och kunskap om Heidenstam.

Heidenstam och julen

Verner skrev gärna om julen, i boken av Hans Alenius (1892) i kapitlet ”julen” skrev han:

”Det snöade under hela veckan före jul, och dagarna ljusnade endast till gul skymning, vattendrag och åkrar gömdes under samma vita svepe, så man inte kunde så man inte kunde se skillnad på sjö och land, vägarna lågo överyrda och otillgängliga ———”.

Vi känner nog alla igen oss i överyrda vägar och snö, men däremot inte att det snöar under en hel vecka i december innan jul, vi kan nog lägga detta på klimatförändringar tyvärr. I samma roman från 1892 återfinns klassikern dikten Pilgrimmens Julsång som består av 13 stycken tioradiga strofer och handlar om en utlandssvensk som är på väg tillbaka till Sverige. Under en natt reflekterar han över den längtan efter antikens värld som fick honom att lämna landet, samt vad det är han återvänder till. Där går att läsa ur texten:

*Skriande tranorna flyktat ren.
Vita bolstrar och putor
flingorna bädda kring häll och sten.
Kojornas trånga rutor
glimta immiga.
Sparven i hunger
letar kärven vid bondens skjul.
Djupt ur dimmiga
höstkvälln sjunger
pilten vid foran om vinter och jul.*

Heidenstam sätter verkligen ord på Sveriges karga klimat och traditioner under den mörka årstiden.

Heidenstam upplevde några fantastiska jular på Övralid. Intresset för skidor hade han kärt tidigt och det var något han ofta delade med Kate. 1930-talets

jular bjöd dessutom på rikliga mängder med snö så förutsättningarna var minst sagt goda.

På nyåret 1932 skriver Kate: "Satt på kvällen hemtrevligt i biblioteket och hörde radioutsändningen från Köpenhamn, med rådhusklockorna och danska sånger. Klockan 12 drack vi champagne med våra fyra stora barn." De fyra barnen var Kates barn Karen och Jörgen som kallar Heidenstam för "bedstefar" samt Vagn och Kamma Aagesens barn.



God jul och gott nytt år till Er alla önskar Heidenstamsällskapet

Martin af Robson

/ Martin af Robson, ordförande