

## Månadsbrev augusti 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Heidenstamsällskapets årsmöte genomförs **onsdagen den 19 augusti 2020 klockan 13.00 i församlingshemmet i Nykyrka**. Stadgeenlig kallelse och dagordning har tidigare skickats till er.

Styrelsen kommer att förbereda årsmöteslokalen på sådant sätt att alla deltagande i årsmötet ska kunna sitta på ett tillfredsställande avstånd från varandra. För att underlätta förberedelsearbetet i lokalen önskar styrelsen att ni anmäler deltagande i årsmötet enligt kallelsen. För deltagande i årsmötet krävs medlemskap i vårt sällskap vilket innebär att årsavgiften skall vara betald innan årsmötet börjar. Ni är varmt välkomna!

Före årsmötet sammanträder styrelsen för att överlägga om sällskapets aktiviteter under hösten och om styrelsens verksamhet under innevarande och kommande verksamhetsår.



Ytterligare en sommarmånad ligger framför oss. Heidenstam har skrivit om sina barndomsupplevelser av sommar, segling och lek i boken *När kastanjerna blommade*. Han skriver:

*”Nära på dagligen var jag ute med mina föräldrar på segelturer. Vättern bildade här en hel arkipelag med skogbevuxna öar och holmar. Ofta satt min mor till rors och småretades med min far genom att våghalsigt styra in mellan grund och stenar eller i de smalaste och mest slingrande sunden. Hon var förtjust, när det blåste friskt och vattnet stod i en båge vid relingen som ryggen på en delfin”.*

Heidenstam fortsätter: *”När kuttern blev gammal och murken, ställdes den på land mellan höga alar, och jag fick den till lekstuga. Den hade inne i kajutan de hemtrevligaste soffor och skåp och en sådan frisk doft av tjära. Med sjökort och kompass framför mig seglade jag runt jorden och låg och kryssade i Magelheanska sundet och skrev resebrev till min mormor. Postgången var snabb. Inom fem minuter hann brevet fram till henne uppe i stora byggnaden”.*

Men Heidenstams erfarenheter av sommar, segling och tjärdoft var inte enbart så positiva som ovanstående texter antyder. Heidenstam var med om en allvarlig seglingsolycka då hans kusin Carl Albert Robson drunknade och han själv räddades i sista stund av några torpare som observerat olyckan från land och i en snipa skyndade till undsättning. Olyckan orsakades troligen av misstag från seglarnas sida såsom det brukar vara vid segelbåtsolyckor. Heidenstam har själv skrivit om sin ”kullsegling” i *När kastanjerna blommade*. Drygt 130 år efter olyckan föreslås att ni läser i kapitlet ”Segling” om det dramatiska händelseförloppet vid Heidenstams och Robsons segling på Vättern söder om ”inseglingsmärket till Aspa”. Seglingen genomfördes den 1 augusti 1888.

Bästa sommarhälsningar till er alla!