

Brev till medlemmarna i Heidenstamsällskapet

Kära medlemmar,

Hoppas alla mår bra, och att det njuts av Heidenstam nu när höstmörkret infaller och sommaren är till sin ände. Det är nu kaminerna och stearinljusen tänds, och vi alla får en stund över att tänka på vår historia och framtiden, som till viss del är oviss och oskriven, då kan man söka energi och förhoppning hos Heidenstam.

Bohemgreven Mörner och den målade Heidenstam, residenset Örebro slott, 20 augusti.

Utställningen handlade om greve Birger Mörner och en annan sida av författaren och poeten Verner von Heidenstam – nämligen den som bildkonstnär. Både Mörner och Heidenstam var födda i Örebro län och återkom ständigt hit trots att livet tog dem till andra platser både inom och utanför Sverige. På utställningen kunde vi följa Verner von Heidenstams måleri från unga år med konstskola till vad som kom att bli en sidosyssla som ändå låg honom varmt om hjärtat. Utställningen handlade också om Birger Mörner – doldisen som även var ett nav för stora kulturpersonligheter både inom och utanför Sverige.

De båda männen var vänner från unga år och livet igenom. Heidenstam skänkte vid ett flertal tillfällen sina skisser och målningar till Mörner. Dessa kom senare att ingå i Mörnersamlingen, som finns tillgänglig på Örebro universitetsbibliotek, från vilken alla tavlor i utställningen är en del av.

Här kunde vi ta del av ”resorna i ungdomen”. En klen och skoltrött Heidenstam sändes ut 1876 av sin välbärgade familj till södra Europa, Egypten och sen vidare till flera nordafrikanska städer. Bilderna därifrån är inte målade på plats utan skapades senare ur minnet.

Procession i Jerusalem, 1877



Kristi grav Jerusalem, 1877



Inför Kybele, 1878



Fayum Egypten, 1878



Modellstudie, Man, Paris, 1881



Modellstudie, sittande kvinna, 1882



Emilia von Heidenstam, född Ugglå (utan årtal)



Teckning av Einar von Strokrich, utan årtal



Styrelsen

Protokoll från mötet den 17 augusti kommer att finnas på hemsidan 16 oktober 2022.

Bokmässan I Göteborg 22-25 september 2022.

Styrelsen hade ingen möjlighet att närvara i år på bokmässan i år.

Kulturnatten i Motala

Lördagen den 29 oktober mellan 14.00 - 17.00 kommer Elizabeth W, Lars Å samt ordförande Martin R att stå vid ett bord i Motala bibliotek. Här presenterar vi litteratur och artiklar om och av Heidenstam. Vi kommer även att ha material om Övralid: foldrar, bokmärken, pennor mm. Dessutom frågesport, karameller mm.

Hela programmet för Kulturnatten kommer att publiceras inom kort på Heidenstamsällskapets hemsida samt på Facebookgruppen.

Facebook

Antalet medlemmar på Facebookgruppen ökar succesivt, många intressanta inlägg med texter och gamla bilder på och om Heidenstam har lagts ut. Uppmuntrar alla medlemmar att skriva inlägg på gruppen.

Program 2023

Kommer att redovisas under hösten 2022 till samtliga medlemmar, mycket trevligt och spännande är att vänta under nästa år.

Med vänliga hälsningar

/ Martin af Robson, ordförande

...

Martin af Robson

Vid frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på 0704711673 alternativt martinafrobson@gmail.com