

1 maj 2023

MÅNADSBREV TILL HEIDENSTAMSÄLLSKAPET

Kära medlemmar,

Nu är våren här, den första av årets aktiviteter sker nu på onsdag den 3 maj på Övralid. Dagen innehåller flera föredrag med intressanta ämnen och teman om Heidenstam, och i hans fotspår. Även vacker musik och god lunch under dagen. Det finns i skrivande stund ett fåtal platser kvar, totalt kommer vi vara 45-50 personer. Mer detaljerad information om dagens program samt OSA, se tidigare mailad inbjudan, går även att hitta på hemsidan och Facebook.

Facebook

Till viss del kommer den 3 maj filmas och publiceras på Facebookgruppen. Även bilder och delar ur föredragen publiceras senare här. Gå gärna in här och kommentera dagen och era upplevelser, så får vi feedback på arrangemanget.

Titta också gärna på video med otrolig vacker vårsång med text av Heidenstam, framförd av Bella Voce - Lunds Studentsångerskor (år 2020).

Vykortet nedan, kommer även att finnas tillgängligt digitalt på Facebook och på hemsidan.

Hemsidan

Mindre förändringar kommer att ske under våren, för att öka tydlighet och struktur på hemsidan. All publicering och uppdatering med löpande material (inbjudningar/månadsbrev/protokoll mm) sköts sedan februari 2023 av Ordförande, ej via webbyrå. Detta kommer att spara både pengar och tid.

Vykort

Heidenstamsällskapet har tagit fram trycksak i vykortsformat. Där presenterar Heidenstamsällskapet kortfattat sitt syfte och verksamhet, samt enkla instruktioner för hur man blir medlem. Men även 2023 års program. Vykortet kommer att finnas tillgängligt från och med denna vecka i butiken på Övralid samt överlämnas till Olshammarsgården mm. Kommer att finnas vid samtliga aktiviteter och med fördel får medlemmar ta del av dessa också för att ge till familj, vänner och intresserade.

Valborgsmässoafton

I helgen är det Valborgsmässoafton, vad passar då bättre än Heidenstams dikt "Vårens tid". Dikten publicerades i diktsamlingen Nya dikter år 1915.

*Nu är det synd om de döda,
som ej få sitta i vårens tid
och värma sig i solen
på ljus och ljuvlig blomstertid.
Men kanske viskade de döda
då ord till vivan och violen,
som ingen levande förstår.
De döda veta mer än andra.
Och kanske skulle de, när solen går,
då med en glädje, djupare än vår,
bland kvällens skuggor ännu vandra
i tankar på den hemlighet,
som bara graven vet.*

Önskar Er alla en trevlig Valborg och Första maj.

/ Martin af Robson, ordförande

